

**Σάρδεων Μάξιμος:** «*Οσο κι ἂν σέ πικραίνουν τά πρόσωπα ποτέ μήν προδώσεις τό Θεσμό*».

### **Τοῦ Μητροπολίτου Μιλήτου Ἀποστόλου**

Σάν σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, τό ἔτος 1986 ἔφυγε ἀπό τή ζωή ὅλως αίφνιδίως καί ἀπροσδοκίτως μία μεγάλη ἐκκλησιαστική φυσιογνωμία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος, γιά νά μᾶς θυμίσει ὁ ξαφνικός θάνατός του τό τοῦ Ρωμαίου σοφό: «Τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὁ μέν χρόνος στιγμή, ἡ δέ ούσια ῥέουσα, ἡ δέ αἴσθησις ἀμυδρά, ἡ δέ ὅλου τοῦ σώματος σύγκρισις εὔσηπτος... ἡ δέ φήμη ἄκριτον»<sup>1</sup>.

Ο Σάρδεων Μάξιμος γεννήθηκε στήν εύλογημένη γῆ τῆς Μακεδονίας τό 1914. Μετοίκησε μέ τούς γονεῖς του στήν Κωνσταντινούπολη. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἐπέδειξε ἱερατικό ζῆλο γι' αὐτό ἀμέσως μετά τήν ἐγκύκλια παιδεία του, σπούδασε στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης τήν Ἱερά Ἐπιστήμη. Γέροντάς του ἦταν ὁ τότε Χαλκηδόνος καί μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης Μάξιμος ὁ Ε', τοῦ ὅποιου καί τό ὄνομα ἔλαβε. Ἡταν ἔνας ἀπό τούς Μαξίμους τοῦ Μαξίμου! Διακρίθηκε ἡδη ἀπό τή νεανική του ἡλικία γιά τά χαρίσματά του γι' αὐτό ἀξιώθηκε σύντομα νά ἀνέλθει στόν τρίτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, ἀφοῦ προηγουμένως πέρασε ἀπό ἐπιτελικές θέσεις τῆς Πατριαρχικῆς Αύλῆς καί τελικῶς ἔξελέγην ἀπό τή θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως.

Τήν 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου, ἐνῶ εἶχε διεκπεραιώσει ὅλες τίς ἐκκρεμότητες στό Φανάρι, ἐτοίμαζε μάλιστα τήν προσφώνησή του πρός τόν Πατριάρχη Δημήτριο γιά τήν 1<sup>η</sup> τοῦ ἔτους, ἀνεχώρησε κάπως κουρασμένος μέ σκοπό νά ἐπισκεφθεῖ τόν Καθηγητή τῆς Χάλκης Πασαδαΐο, προκειμένου νά συνεργαστοῦν ἐπί τῶν σχεδίων τοῦ Νέου Πατριαρχικοῦ Μεγάρου. Δέν πρόλαβε ὅμως. Στήν εἰσόδο τοῦ σπιτιοῦ χάθηκε ἡ ἀναπνοή του καί ἔφυγε ἀθόρυβα ἐπί τοῦ καθήκοντος. Ναί ἐπί τοῦ καθήκοντος. Ἔτρεξαν ἀμέσως κοντά του οἱ Μητροπολίτες Φιλαδελφείας Βαρθολομαῖος, Μελιτηνῆς Ἰωακείμ καί Λαοδικείας Ἰάκωβος ἀλλά ἦταν πιά ἀργά. Ο Μάξιμος, μαζί μέ τόν παλιό τό χρόνο, ἔφυγε.

<sup>1</sup> Μάρκος Αύρηλιος, Ρωμαῖος Αύτοκράτωρ (121-180 μ.Χ.) Τά εἰς Ἐαυτόν, Β' 17.

Ό θάνατός του ήταν μεγάλη άπωλεια γιά τόν Οίκουμενικό Θρόνο. Γιατί ό Σάρδεων Μάξιμος ήταν μία μοναδική καί άνεπτανάληπτη προσωπικότητα, μέ εκτακτα ἐκκλησιαστικά προσόντα, μέ ἔντονη τήν διαίσθηση τῆς διοικήσεως καί μέ θεολογική παιδεία «ού τήν τυχοῦσαν». Δέν ήταν ἔνας ἐπίσκοπος τόν ὅποιο άπλα καί μόνο μποροῦσες νά συμπεριλάβεις στή χορεία τῶν τοῦ Ἱεροῦ Καταλόγου πολλῶν. Ξεχώριζε γιατί ήταν πάντα ἀποτελεσματικός. Ἡταν ἐκκλησιαστικός ἀνήρ καί παράλληλα πρόσωπο λαμπράς ἐπιστημονικῆς καταρτήσεως. Τό περίφημο ἔργο του – μεταξύ τῶν πολλῶν ἄλλων – «Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὁρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. Ἰστορικοκανονική μελέτη», τό ὅποιο μάλιστα βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἀποτελεῖ μία περίτρανη ἀπόδειξη τῆς παιδείας ἀλλά καί τοῦ ἥθους τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου.

Τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, λές καί τό ἥξερε, τηλεφώνησε στό μοναστήρι τῆς Ἅγιας Ἀναστασίας. Ἀργά τό μεσημέρι. Ἰσως νά ήταν τό τελευταῖο τηλεφώνημα πού πραγματοποίησε. Μᾶς ξάφνιασε διότι δέν περιμέναμε τέτοια μέρα νά βρεῖ χρόνο καί νά ἀσχοληθεῖ μαζί μας, ἀλλά ό Σάρδεων ήταν Γέροντας μά ταυτόχρονα καί Φίλος. Ἡξερε νά πηγαίνει πολύ πιό κάτω ἀπό τόν ἑαυτό μας, νά ἀνακαλύπτει τά βάθη τῆς ψυχῆς μας καί νά μᾶς γεμίζει ὅλους μέ μιά χαρά καί μιά ἀνάπαιση πού μόνο ἀπό τόν ἀνθρωπο τοῦ Θεοῦ μπορεῖς νά λάβεις.

Πάντοτε ήταν εὐγενής. Ἰδιαίτερα καί χαρακτηριστικά εὐγενής. Ὁχι μ' αύτή τήν ψεύτικη εύγένεια πού κυκλοφορεῖ σήμερα μέ τά ἡμίγλυκα χαμόγελα πού θυμίζουν προτεσταντισμό ἀλλά μέ τό ἥθος καί τό ὕφος τοῦ ἀριστοκράτη Φαναριώτη Ἀρχιερέως. Ἡξερε νά τιμᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Τούς μικρούς, τούς μεγάλους, τούς ἐπίσημους καί τούς ἄσημους. Ὅπηρέτησε δέ τό Οίκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ αύταπάρνηση καί αύτοθυσία πάντοτε ἀλλά κυρίως μετά τή συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς Συντονισμοῦ καί Προγραμματισμοῦ στήν ὅποια μαζί μέ τόν Χαλκηδόνος Μελίτωνα, τόν Χαλδίας Κύριλλο καί τόν Φιλαδελφείας Βαρθολομαῖο διευθετοῦσαν τά τρέχοντα ζητήματα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πολλάκις τοῦ ἐπροτάθη νά λάβει ἄλλες ἐπίσημες θέσεις καί γεροντικές ἐπαρχίες μά πάντοτε ἔλεγε: «ἐγώ Σάρδεων θά πεθάνω». Κι ό λόγος του ήταν συμβόλαιο. Βαρύς, ἐκκλησιαστικός, μελετημένος καί σταθερός.

Μέ συγκίνηση ἔρχεται στή σκέψη μου τούτη τήν ὡρα ἡ ἐπικοινωνία μας ἀμέσως μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία μου. Μέ κάλεσε στό γραφεῖο τῆς Ὑπογραμματείας. Μέ ἀγκαλιασε μέ ἀσπάστηκε καί μοῦ εἶπε: «Ἄπόστολε νά κοιτάξεις νά χαρεῖς στή ζωή σου ὅτι σοῦ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία. Μήν κυνηγήσεις ἄλλα πράγματα διότι θά ἀποπροσανατολιστεῖς καί θά χαθεῖς. Θά μπεῖς σέ μία διαδικασία καί ἂν δέν ἐπιτύχεις αὐτό πού κυνηγᾶς τότε θά εἶσαι καταθλιμένος σέ ὅλη σου τή ζωή. Καί ἡ θλίψη δέν ταιριάζει στούς Φαναριώτες Ἀρχιερεῖς. Ἐμεῖς πρέπει νά είμαστε ἀπόστολοι τῆς χαρᾶς. Κι ἐσύ νά χαίρεσαι αὐτό πού σοῦ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία καί νά γίνεσαι καθημερινά Ἀπόστολος τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς». Καί τελειώνοντας μέ παρακάλεσε νά τοῦ κάνω μιά χάρη. Περίμενα, βέβαια, νά ἀκούσω πῶς θά μποροῦσα νά ἔξυπηρετήσω τό Γέροντα. Ἄλλ' ἡ χάρη μᾶλλον ἤταν προτροπή: «Οσο κι ἂν σέ πικραίνουν τά πρόσωπα ποτέ μήν προδώσεις τό Θεσμό».

Τό ἔργο καί ἡ παρουσία τοῦ μακαριστοῦ Σάρδεων Μαξίμου, σέ τοῦτο τό σύντομο κόσμο, δέν προσέβλεπε στόν παραγκωνισμό τῶν ἄλλων καί στήν ἔξουθένωση τοῦ Ἱεροῦ Θεσμοῦ τοῦ Θρόνου προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ δική του προβολή. «Ολη του ἡ ζωή καί ἡ προσφορά ἤταν ἐσχατολογική καί ἀπευθυνόταν στόν Ἰδρυτή τῆς Ἐκκλησίας, τόν Νηπιάσαντα Ἰησοῦ Χριστό. Τοιούτου διαμετρήματος ἀρχιερεύς ἤταν ὁ Σάρδεων Μάξιμος, στόν ὃποιο μέ ἀπόλυτο σεβασμό καί καρδιακή εὐγνωμοσύνη ὑποκλίνομαι, σήμερα, καί εὔχομαι ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύει μετά τῶν Ἅγίων καί τῶν Δικαίων.

Αἰώνια σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀοίδιμε Γέροντα.