

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

«ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

Σάββατο, 13 Δεκ. 2013

Διοργανωτές:



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**



ΑΣΤΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ASSOCIATION OF CYPRUS TRAVEL AGENTS



ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS TOURIST CLUBS ASSOCIATION

**CYPRUS
HOTEL
ASSOCIATION**

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ
ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ
ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΜΑΤΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!





ΚΥΠΡΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΩΝ.

ΤΟ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΩΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟ
ΒΙΩΜΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΣΑΟΡΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΩΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΩΡΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ): Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΩΣΗ



ΚΥΠΡΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ



Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΞΙΩΘΗΚΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΙΩΝΕΣ
ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΜΑΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (45 Μ.Χ.)





ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΙΩΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΕ
ΤΟ ΑΓΙΟΤΟΚΟ
ΝΗΣΙ ΜΑΣ
«ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ»!





ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

**ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
ΕΞΑΚΤΙΝΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ**





Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ.
ΟΜΩΣ: ΠΑΘΚΙΑΝ ΤΖΙΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!



ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΘΕΟ, ΔΕΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ
ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ





ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΕΟΥΣΑ ΕΥΛΑΒΕΙΑ



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΟΣ, ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΒΗΜΟΘΥΡΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ



Ο ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ



ΠΙΣΤΗ - ΛΑΤΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ (ΛΙΤΑ, ΙΕΡΟΠΡΕΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ)



ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ



ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΠΑΦΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ,
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑΣ





ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΡΟ ΤΟΠΟ Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ





**ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ**





Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ





**ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΔΩ ΜΑΖΙ
ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ**





Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



Η καίρια γεωγραφική θέση της Κύπρου στο κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, σε πολύ μικρή σχετικά απόσταση από τις ακτές της Μικράς Ασίας, του Λιβάνου, της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ευρισκόμενη πάνω στους θαλάσσιους δρόμους που οδηγούσαν από τη Δύση στην Ανατολή, της προσέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία της Ευρώπης με τους Αγίους Τόπους. Πουθενά αλλού δεν αποτυπώνεται η τόσο σαφής παρουσία του Βυζαντίου και δεν αναδεικνύεται η σημασία της Κύπρου ως σταθμού προς τους Αγίους Τόπους, όσο η παράδοση που συνδέει την επίσκεψη της Αγίας Ελένης, μητέρας του Αγίου Κωνσταντίνου και πρώτου αυτοκράτορα της βυζαντινής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης και η μεγάλη και εξαιρετική τιμή που υπάρχει στην Κύπρο για τον Τιμόν Σταυρό πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Το ταξίδι της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., η εύρεση θαυματουργικά του Τιμού Σταυρού του Χριστού και η μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη, συνδέονται άμεσα με την Κύπρο, αφού κατά το ταξίδι της επιστροφής το καράβι της



εκ.13. Εύρεση του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Θεοδοσίου Βασιλέως Κωνσταντινίου και Ελένης. 1064, 84 Χ 625 εκ., Σαυωροπέδιο Μονής Τιμού Σταυρού Ομόδος.

Αγίας Ελένης προσάραξε στις νότιες ακτές του νησιού, μεταξύ της Λάρνακας και της Λεμεσού όπου μέχρι σήμερα η τοποθεσία ονομάζεται «Βασιλικό». Στη συνέχεια η τιμή και λατρεία του Τιμού Σταυρού θα μεταδοθεί σ' όλη την Κύπρο, με πιο σημαντικά προσωνύμια τα χωριά Λεύκαρα, Τόχη, Ανώγυρα, Κουκά, όπου υπάρχουν σημαντικές εκκλησίες και Μονές και ιδιαίτερα στο χωριό Ομόδος, όπου στην εκεί Μονή του

ΑΝΩ ΕΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΔΕΣ

«Βασιλικό» ο Τιμός Σταυρός θα βρεθεί σε μία κορφή ενός βουνού όπου λατρεύεται η Αρσούδα και εκεί σύμφωνα με την παράδοση θα κεντρίσει μια μονοστήκη προς τιμή του Τιμού Σταυρού και το βουνό θα ονομασθεί Σταυροβούνι, αφού η Αγία Ελένη θα αφήσει ένα αβραμικό κομμάτι από τον Τιμόν Σταυρό σε ανάμνηση του προστάτη της από την Κύπρο.



ΘΑΥΜΑ



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΨΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ
ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΩΜΑ





**ΜΠΟΥΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ**





**ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΒΙΩΜΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΑΝ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ**





**ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ**



**ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
ΒΕΒΑΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ**





ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣ



ΑΚΟΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟ ΒΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΣ



ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ





**ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΒΙΩΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**





**ΟΛΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΙΣΤΩΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ**



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ -
ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΦΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΛΑΛΑ
ΟΡΓΑΝΑ





**ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΓΗΣΟΥΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**





ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΑΣ
ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ



► Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ο τουρισμός διαδραματίζει πλέον ένα καθοριστικό ρόλο στην όλη οικονομική ανάπτυξη μιᾶς κοινωνίας, δοθέντος ότι εκ τῶν πραγμάτων ἐπιβάλλει τήν βελτίωση τῶν ὑποδομῶν, συντελεῖ στήν ἀνθηση τοῦ ἐμπορίου,

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»



► ἐνθαρρύνει τὴν ποιοτικὴ παραγωγή
τῆς τοπικῆς χειροτεχνίας καί,
τό κυριώτερο, ἀπασχολεῖ κόσμο καί
γίνεται ἀφορμὴ δημιουργίας νέων
θέσεων ἐργασίας, πού συμβάλλουν
μεγάλως στὴν ἄνοδο τοῦ βιωτικοῦ
ἐπιπέδου τῶν κατοίκων μιᾶς περιοχῆς.



**ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»**





**ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

**ΕΔΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ**





**ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΤΗ ΝΗΣΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ**

