

Μακαριώτατε

Πατριάρχα της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας,

Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε καί Μεσοποταμίας

και πάσης Ανατολής

Κύριε Κύριε Ιωάννη,

Από τους τόπους, τους οποίους επισκέφθηκαν και βάδισαν τα πόδια του Θεανθρώπου μας Κυρίου Ιησού Χριστού και οι Απόστολοί του, από τους τόπους, που πρώτοι δέχθηκαν τα θεόπνευστα λόγια του Ευαγγελίου, Σας υποδεχόμαστε, τόσο εμείς προσωπικά, όσο και ο Κλήρος, οι Μοναστές, οι πολιτικές και άλλες Αρχές της περιοχής μας, καθώς επίσης και ο περιούσιος του Θεού Λαός μας, και Σας προσφωνούμε και Σας επευφημούμε με το “Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου”.

Παράλληλα, από τους τόπους, τους οποίους αγίασαν και ανέδειξαν μεγάλες και πολυσήμαντες εκκλησιαστικές και πατερικές προσωπικότητες, όπως του Αγίου Μελετίου, Πατριάρχη Αντιοχείας και Προέδρου της Β' Οικουμενικής Συνόδου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Κοσμά του Μελωδού και πολλών άλλων, Σας καλωσορίζουμε, ως φορέα και συνεχιστή αυτής της θεοφρούρητης εκκλησιαστικής παράδοσης, και Σας απευθύνουμε τον θεοκήρυκτο λόγο: “Ὡς ὠραῖοι πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά” (Ρωμ. ι'15).

Στην ειρηνική αυτή και θεοτερπή επίσκεψή Σας, Σας αντιδωρίζουμε τις ευλογίες των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου και Μάρκου, οι οποίοι πέρασαν και αγίασαν και ευαγγελίσθηκαν τον τόπο τούτο, στον οποίο σήμερα ευρίσκεσθε. Σας ανταποδίδουμε τις ευλογίες και την προστασία του Αγίου Ηρακλειδίου, γόνου της περιοχής αυτής, μαθητή και διαδόχου και συνεχιστή των προειρημένων Αποστόλων· του Αγίου Μνάσωνα, “τοῦ ἀρχαίου μαθητοῦ”, κατά τις Πράξεις των Αποστόλων (Πράξ. κα' 15) και διαδόχου του Αγίου Ηρακλειδίου, των Αγίων Θεοδώρου, Δημητρίου, Βασιλείου και του Οσίου Νείλου, ιδρυτή της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Μαχαιρά, και προκατόχου μας στον Θρόνο της Επισκοπής Ταμασού, όπως και των πολλών άλλων επωνύμων Μαρτύρων και Αγίων της περίπυστης Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ταμασού.

Η ευλογημένη παρουσία Σας με την έντιμη και χριστοτερπή Συνοδεία

Σας διερμηνεύει και επισφραγίζει τούς από ανέκαθεν εν Χριστώ ιερούς δεσμούς της των Αντιοχέων Εκκλησίας και της παλαιφάτου αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου. Ταυτόχρονα, αυτή η παρουσία Σας διερμηνεύει και την έμπρακτη συμπαράστασή Σας, όπως και του ευλογημένου ποιμνίου Σας, στον δεινά δοκιμαζόμενο λαό του Θεού, ο οποίος παροικεί στην τοπική μας Εκκλησία.

Αναμφίβολα, αυτή η επικοινωνία μας εκφράζει και την ολόθυμη αδελφική στήριξή μας και προς το δικό Σας ποιμνιο, Μακαριώτατε Πατριάρχα Αντιοχείας, το οποίο, “κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος”, δοκιμάζει και αυτό πλείστα όσα δεινά από αρκωρείς και αδίστακτους εχθρούς, οι οποίοι το επιβουλεύονται και μελετούν κακά και μηχανεύονται τον εξολοθρεμό του. Και πρωτόλειον θύμα του ανείπωτου διωγμού των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής αποτελεί και ο εξ αίματος αδελφός Σας, Μητροπολίτης Παύλος.

Αλλά “πεποίθαμεν ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ δυναμένῳ καταλῦσαι πάντα εχθρόν καί ἐκδικητήν”. Και πάλιν Σας καλωσορίζουμε και Σας υποδεχόμαστε με τον ψαλμικό και θεόπνευστο παιάνα ότι, παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε και οι δύο τοπικές Εκκλησίες, στο τέλος “ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησώμεθα” (Ψαλμ. 19,7).

Μακαριώτατε, ως ευ παρέστητε!