



ἹΕΡΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

Μήνυμα
της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου
κ.κ. Χρυσοστόμου
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες,

Μια καινούργια εκπαιδευτική χρονιά ανατέλλει και πάλι ενώπιόν σας. Αρχίζει με ελπίδες πολλές και εμείς, εκ μέρους της Εκκλησίας, ευχόμαστε ολόψυχα να διέλθει ομαλά -χωρίς τους κινδύνους του κορωνοϊού- και να είναι μια χρονιά καρποφόρα και στον γνωσιολογικό τομέα και ιδιαιτέρως στον τομέα διαμόρφωσης μιας ενάρετης προσωπικότητάς σας.

Προσευχόμαστε θερμά, να φυλάξει ο Κύριος τόσο την Κύπρο μας όσο και τον κόσμο ολόκληρο από την πανδημία του κορωνοϊού, ώστε η σχολική σας χρονιά να περάσει ομαλά, μέσα στο κλίμα της μάθησης, της δημιουργικότητας και της απόκτησης των δεξιοτήτων για τον αγώνα της ζωής που σας περιμένει. Βεβαίως, πέραν των προσευχών μας, επιβάλλεται όπως και σεις, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ακολουθείτε με ευσυνειδησία τις εντολές όλων των αρμοδίων για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τη λοιμική νόσο που μας μαστίζει.

Τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής σας τα διανύετε τώρα, αγαπητοί νέοι και νέες. Στην προσπάθειά σας αυτή, άξονας όλων των ενεργειών σας, ας είναι πάντοτε η καλλιέργεια μιας χρηστής και ενάρετης προσωπικότητας, μέσω της μαθησιακής σας κατάρτισης και ανέλιξης. Για να την αποκτήσει κανείς χρειάζεται να αγωνίζεται συνεχώς, μεθοδικά και ευσυνείδητα. Αυτός ο αγώνας, όμως, αξίζει τόσο πολύ γιατί είναι συνυφασμένος με την επιτυχία σας και την ευτυχία σας. Και κατά τους αρχαίους προγόνους μας: «Άρετῆς οὐδέν κτῆμα σεμνότερον οὐδέ βεβαιότερον».

Το τέρμα των αγώνων σας θα είναι η δικαίωση των πόθων σας και η βράβευσή σας. Αλλά, για να πάρετε το βραβείο αυτό, θα περάσετε μέσα από τη δοκιμασία των εξετάσεων. Κατά τον απόστολο Παύλο, «ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῆ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ» (2 Τιμ. 2,5). Ἐστω κι αν κανείς παίρνει μέρος στους αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται με το στεφάνι της νίκης, εάν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες.



ἹΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

Ἡ Ἐκκλησία μας με τὴν ἁγιαστικὴ τῆς χάρις συμπαρίσταται στὸν ἀγῶνα σας καὶ σας δίνει δυνάμεις. Μέσα ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ σας στα Μυστήρια μπορεῖτε νὰ ἀντλήσετε δυνάμεις γιὰ νὰ κτίσετε τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ διαμορφώσετε τὴν προσωπικότητά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ποτέ σας μὴν παρασυρθεῖτε ἀπὸ οἰποιεσδήποτε, τάχατες, ἐπιστημονικὲς θεωρίες οἱ ὁποῖες υποσκάπτουν τὸ διαχρονικὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ἰδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος θυσίασε τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ὁποῖος με τὴν οὐράνια διδασκαλία του θέτει τὶς πιο ἀσφαλεῖς βάσεις γιὰ τὴν ἐπιτυχία, τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Μέσω τῆς χριστιανικῆς μας διδασκαλίας ὁ κάθε νέος πορεύεται ἐκ τοῦ ἀσφαλούς τὸν δύσκολο ἀλλὰ καὶ φερέλπιδα δρόμο τῆς ζωῆς του. Καὶ ἀν ἀκόμη περνάτε μέσα ἀπὸ δυσκολίες καὶ ἀντιμετωπίζετε προβλήματα ὁ Χριστὸς ἀποτελεῖ πηγὴ θάρρους καὶ δύναμης. Νὰ ἐκζητεῖτε πάντοτε τὴ βοήθειά Του μέσω τῶν θερμῶν προσευχῶν σας καὶ αὐτὸς σίγουρα θὰ σας ἐνδυναμώνει. Ὁ ἴδιος μᾶς προέτρεψε με πατρικὴ ἀγάπη «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν».

Καλὴ σχολικὴ χρονιά σε ὅλους σας. Ὁ Θεὸς ἂς εὐλογεῖ τὸ ἔργο σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ἱερός Πάππας Χρυσόστομος Β΄

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

4 Σεπτεμβρίου 2020.