

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΙ: «εάν πορευθώ εν μέσω σκιάς...»
Ημερίδα Ανοιχτού Διαλόγου με την Κοινωνία για την εξάρτηση

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Δήμου Στροβόλου
Λευκωσία



Η Πορεία προς είναι μια επιλογή για στοχασμό, για ανταλλαγή σκέψεων για την πορεία της σύγχρονης κοινωνίας η οποία βαδίζει εν μέσω σκιάς... Φως και σκότος, μια πάλη αιώνιος. Φως και Σκότος ενώπιον μας καθημερινά. Ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ τους; Φως και σκοτάδι είναι σύμβολα εμπειρίας.

9.30 Υποδοχή - Εγγραφή

10.00 Χαιρετισμός από τον Διοικητή της Υ.ΚΑ.Ν Ανώτερο Αστυνόμο κ. *Μιχάλη Κατσουνατό*.

10.15 **Α' Συζήτηση**

«Εσκοτισμένοι ή Πεφωτισμένοι;»

Ο άνθρωπος πάσχει, και βρίσκεται μ' εσκοτισμένο νου. Διαβιώνει και πορεύεται εν μέσω σκιάς...

Συνομιλητές: Πρωτοπρεσβύτερος *Κυπριανός Κουντούρης* - Επίκουρος Καθηγητής της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού/ Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Κύπρου, *Ανδρέας Χατζηθωμάς* - Εκπαιδευτικός/Συγγραφέας.

Συζήτηση με το κοινό

11:00 Διάλειμμα για καφέ

11.45 **Β' Συζήτηση**

Το σκοτάδι μάχεται το φως αλλά δεν μπορεί να το νικήσει. Το φως πάντα υπερβαίνει το σκοτάδι. Έξω από την πόρτα της ύπαρξης μας, μας περιμένει το φως. Ένας καινούργιος δρόμος που δεν πλανιέται κανείς. Μια συνοδοιπορία προς το φως, αλληλοβοηθούμενοι για την οικοδόμηση μιας καλύτερης, φωτεινής ζωής.

Συνομιλητές:

Στέλιος Σεργίδης - Υποδιοικητής Υ.ΚΑ.Ν, *Μαρία Σιαλή* - Ψυχολόγος/Ειδικός Τοξικοεξαρτήσεων, *Ντόρις Καμαρά* - Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας για εξαρτήσεις «ΠΕΡΣΕΑΣ».

Συντονιστής: *Ανδρέας Χατζηθωμάς* - Εκπαιδευτικός/Συγγραφέας.

12.45 Συζήτηση με το κοινό

Εικόνα: «Εκπτωτος Άγγελος», του Γάλλου ζωγράφου Odilon Redon (1840-1916).

Μουσείο Καλών Τεχνών, Μπορντώ, Γαλλία



Η Ημερίδα θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία.
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 5 Απριλίου 2022, στο
Email: mleonidou@police.gov.cy
Τηλ 22 607102
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Επιμέλεια Ημερίδας: **ΜΕΘΕΞΙΣ** διακονία πολιτισμού

Πορεία προς II: «εάν πορευθώ εν μέσω σκιάς...»

Με φως και σκότος είναι γεμάτη η Ιστορία. Μια συνεχής μάχη φωτός και σκότους, μια πάλη αιώνιος. Φως και σκότος δεν συμβιβάζονται, αντιπαλεύουν συνεχώς. Φως και σκότος ενώπιον μας καθημερινά. Ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ τους; Ποιο κοινό; Αγάπης/κακίας, ελπίδας/απελπισίας, χαράς/κατήφειας, ζωής/θανάτου, αιωνιότητας/απωλείας;

Φως και σκοτάδι είναι σύμβολα εμπειρίας. Ποιος δεν φοβήθηκε το σκοτάδι και ποιος δεν ζει το φως ως ενέργεια, ως θαλπωρή; Το φως είναι σύμβολο επιθυμητό των ανθρώπων, ευεργετικό για τη ζωή. Να ζει και να περιπατεί στο φως θέλει ο άνθρωπος, και όχι στη σκοτία, αναζητά το φως.

Ο άνθρωπος όμως πάσχει και βρίσκεται μ' εσκοτισμένο νου. Η σκοτία της αγνωσείας, της άγνοιας, της ψευτοαλήθειας, της απάτης, της ματαιοδοξίας, της κακίας, της εκδικητικότητας.

Το σκοτάδι προκαλεί σύγχυση, φόβο, ταραχή, αταξία που οδηγεί σε χαοτική κατάσταση. Επιπλέον έρχεται η σκιά του θανάτου και κάνει τη ζωή των ανθρώπων δυσβάσταχτη. Και άλλοι λιγοψυχούν και θεωρούν τον εαυτό τους χαμένο, άλλοι βουλιάζουν στο έρεβος της ανευθυνότητας, άλλοι λιποτακτούν και καταντούν να βόσκουν τους χοίρους των παθών, άλλοι ευαίσθητοι καταλήγουν στην κατάθλιψη, άλλοι παραιτούνται βυθισμένοι στην απόγνωση, άλλοι αδιαφορούν, εθελουφλούν και πέφτουν εις βόθρον βαθύ και ζουν απερίσκεπτα, άλλοι με υποκατάστατα ζωής θεωρούν ότι ζουν, και άλλοι με αδικίες και πονηρίες βιώνουν όλο το φάσμα της καταστροφής και της ιδιοτέλειας, και άλλοι ζώντας ψυχαναγκαστικά σαν στρατιωτάκια, δεν χαίρονται τίποτε, ούτε την ίδια τη ζωή, και έτσι διαβιώνουν εν σκιά θανάτου και ζουν μέσα στην απελπισία.

Οι άνθρωποι αγαπούν το σκοτάδι, γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Ζουν μέσα στη νύχτα της πονηρίας, σε μια δαιμονιώδη συναναστροφή μέσα στη νύχτα.

Το σκοτάδι μάχεται το φως αλλά δεν μπορεί να το καταικήσει. Το φως διώχνει το σκοτάδι, την χαοτική κατάσταση, φέρνει την τάξη, ζωογονεί τον κόσμο. Οποιος αγαπά την αλήθεια έρχεται στο φως. Το φως πάντα υπερβαίνει το σκοτάδι. Μέσα σ' αυτή την απελπισία μας επισκέπτεται η Ανατολή. Έξω από την πόρτα της ύπαρξής μας, μας περιμένει το φως. Το φως που είναι αγωγός ζωής, ειρήνη του κόσμου, ανάκληση, ο δρόμος. Ένας καινούργιος δρόμος που δεν πλανιέται κανείς. Η Αλήθεια. Η ζωή είναι το φως.

Το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Όταν ανάψει το φως, τότε πάει το σκότος. Σκορπίζεται παντού το φως. Ας μην φορτίζουμε, ας μην επιδεινώνουμε τη ζωή μας με μάταια κακά. Στο φως φεύγουν όλες οι δυσκολίες. Ας μην αγωνιζόμαστε να χτυπήσουμε το σκοτάδι. Θέλουμε φως; Ας ανοίξουμε μια τρυπίτσα και θα έλθει φως. Ας το κάνουμε μαζί, σε μια συνοδοιπορία προς το φως, αλληλοβοηθούμενοι για μια καλύτερη, φωτεινή ζωή.

Απόσπασμα από το Κήρυγμα του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Κουλουριώτη στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021