



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**  
**κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023**



Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Με αισθήματα χαράς και στοργής σάς υποδέχονται και πάλι σήμερα στα σχολεία σας οι πνευματικοί σας γονείς, προκειμένου να συνεχίσετε από κοινού τους νέους αγώνες της μαθητικής σας ζωής.

Η Μητέρα Εκκλησία παρακολουθεί με αγάπη πολλή τα ευγενικά αυτά αγωνίσματά σας και επευλογεί τους οραματισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη μόρφωσή σας και στην πνευματική σας καλλιέργεια.

Οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι πρώτοι στον κόσμο θεμελίωσαν τις επιστήμες, μας δίδαξαν ότι **«Ἡ παιδεία κάλλιστόν ἐστι κτήμα βροτοῖς»**. Η μόρφωση για τους ανθρώπους αποτελεί το σπουδαιότερο απόκτημα στη ζωή μας. Διότι μέσω της παιδείας ο νέος γνωρίζει τα επιτεύγματα των Επιστημών, αξιοποιεί τα έμφυτα τάλαντά του, πραγματοποιεί τα όνειρά του και δημιουργεί για τον εαυτό του, την οικογένειά του και το περιβάλλον του έναν καλύτερο και ευτυχέστερο κόσμο.

Θέλουμε, όμως, να γνωρίζετε ότι η μόρφωση από μόνη της μπορεί μεν να ικανοποιεί τις επιστημονικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά όχι τις πνευματικές και τις ουράνιες.

Συνεπώς, για να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, επιβάλλεται να εναρμονίσετε τις επιστημονικές σας γνώσεις με τις χριστιανικές και να θωρακίσετε τους εαυτούς σας με τις διαχρονικές αξίες του κλασικού μας πολιτισμού με τις ουράνιες και λυτρωτικές του χριστιανικού μας πνεύματος.

Οι μεν κλασικές βοηθούν τον νέο να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που να συνάδει με την αξία του ανθρώπου, αλλά οι χριστιανικές αξίες τον οδηγούν σ' ένα κόσμο πολύ ανώτερο. Ανάγουν τον άνθρωπο από τα γήινα



† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

προς τα ουράνια και την αιωνιότητα. Όταν ο νέος βιώνει τα λυτρωτικά μηνύματα του χριστιανικού πνεύματος και συμμετέχει συνειδητά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε αναδεικνύει τον εαυτό του σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία γνωρίζει να προσφέρει την ευωδία της αγάπης του προς όλους και να αποβαίνει πηγή προόδου, φιλανθρωπίας, χαράς και ευτυχίας.

Σήμερα, που οι διαχρονικές αυτές αξίες του κλασικού και χριστιανικού μας πολιτισμού, υποσκάπτονται ή και πολεμούνται επικίνδυνα από τα υλιστικά και ευδαιμονιστικά ρεύματα της Δύσεως, εμείς, ως Πολιτεία και ως Εκκλησία έχουμε ύψιστο χρέος να εμφυσήσουμε στις αγνές ψυχές σας το μεγαλείο των αξιών αυτών και να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε την προσωπικότητά σας με βάση αυτές τις αξίες. Διότι είναι οι μόνες που εγγυώνται την επιτυχία σας και την ευτυχία σας στη δύσκολη πορεία της ζωής σας.

Αλλά, για μας τους Ελληνοκυπρίους υπάρχει ακόμα ένας ιδιαίτερος λόγος που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε συνειδητά τους δρόμους αυτούς της Αρετής. Είναι η πονεμένη μας Πατρίδα, η οποία από το 1974 κατέχεται κατά το 38% από την Τουρκία. Σε σας τους νέους στηρίζουμε τις ελπίδες μας ότι θα φανείτε ανώτεροι από μας και θα μπορέσετε να την ελευθερώσετε από τα δεσμά του βάρβαρου Απίλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρέος για το οποίο όλοι μας οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, διότι η ζωή χωρίς την Ελευθερία δεν έχει νόημα και αξία.

Η Μητέρα Εκκλησία σας επιδαψιλεύει τις ευχές και την αγάπη της και σας εύχεται ολοψύχως κάθε επιτυχία στους ευγενικούς σας στόχους.

Με την εν Κυρίω αγάπη μου

*† Ο Κύπρος Χρυσόστομος Β΄*

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

7 Σεπτεμβρίου 2022.