



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΦΟΥ

Με ιδιαίτερο σεβασμό προς τους θεσμούς και τις Αρχές της πόλης μας θα ήθελα να απαντήσω στην πρόσφατη ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παρανοήσεων.

Κάθε ενοριακός ναός, όπως είναι γνωστό, διαθέτει πενταμελή επιτροπή η οποία εκλέγεται από τους πιστούς της ενορίας και η οποία σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτης της Εκκλησίας διαχειρίζεται την περιουσία του ναού. Ο Μητροπολίτης μπορεί να συμβουλεύει χωρίς όμως να ακυρώνει ή να καταργεί την Επιτροπή. Μόνο αν υπάρξουν ατασθαλίες στη διαχείριση της περιουσίας του ναού ή δηλώσεις αντίθετες προς την πίστη και τη λατρεία μας μπορεί ο Επίσκοπος να παύσει μέλος ή το σύνολο Επιτροπής.

Ως προς τα έργα που εκτελούνται από τον Δήμο της πόλης μας, έχω δείξει πολλές φορές την ευαισθησία μου και την πρόθεσή μου να υποβοηθήσω στην εκτέλεσή τους. Παράδειγμα το έργο στην ενορία της Παντάνασσας, στο οποίο έχοντας και της συγκατάθεση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής υπέγραψα μετά χαράς.

Στην περίπτωση της ενορίας του Αγ. Κενδέα υπήρξε αρχικά άρνηση εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις μου μαζί τους μπόρεσα και έπεισα κάποιους να μεταβάλουν στάση. Σε συνάντηση μάλιστα με τον κ. Δήμαρχο πετύχαμε πλειοψηφία και το έργο προχώρησε, αφού έχοντας την πλειοψηφία με το μέρος μου, υπέγραψα τα σχέδια.

Στην περίπτωση της ενορίας του Αναβαργού ομόφωνα η Επιτροπή εμμένει στη θέση ότι με την επέμβαση του Δημαρχείου στο παρακείμενο προς τον ναό τεμάχιο, όπου βρίσκεται και η ταβέρνα, ιδιοκτησία του ναού, θίγονται τα συμφέροντα του ναού. Προσπάθησα επανειλημμένως να τους πείσω να αλλάξουν θέση αλλά τούτο κατέστη αδύνατο προβάλλοντας τα



δικά τους επιχειρήματα και το, κατά τη γνώμη τους, συμφέρον του ναού τους. Δύο συναντήσεις μάλιστα έγιναν παρουσία του Δημάρχου. Όταν όλη η Επιτροπή, ομόφωνα επιμένει σε μια θέση, μπορώ να την παύσω ή να την αγνοήσω; Ποιος θα δεχόταν, ύστερα από μια τέτοια συμπεριφορά, να υπηρετήσει ως Εκκλησιαστικός Επίτροπος; Δεν είναι σωστό να μου επιρρίπτονται ευθύνες εκεί που δεν έχω. Όταν στην περίπτωση της ενορίας της Παντάνασσας υπέγραψα και όταν κατάφερα να πείσω την Επιτροπή του Αγίου Κενδέα να δεχτεί τα σχέδια ήμουν καλός και τώρα είμαι ο χειρότερος των ανθρώπων που αντιστρατεύομαι την πρόοδο της πόλης μας;

Ζούμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον και ο καθένας (όπως και η κάθε Εκκλησιαστική Επιτροπή) έχει το δικαίωμα να έχει λόγο για την προστασία και τη διάθεση της περιουσίας του.

Ως προς τον ισχυρισμό ότι έδωσα προφορικά τη συγκατάθεσή μου, κατά το στάδιο του σχεδιασμού, τούτο είναι αναληθές. Όταν υπέγραψα στην περίπτωση του Αγ. Κενδέα για τη διαμόρφωση της αυλής του ναού, μου λέχθηκε ότι το ίδιο θα διαμορφωθεί και η αυλή του Αγ. Γεωργίου στο Αναβαργός. Τότε είπα το ναι, μάλιστα λέγοντας «θα θέλουμε και ξύλο»; Την αυλή μπορεί και τώρα να την διαμορφώσει το Δημαρχείο. Δεν αντιτίθεται η επιτροπή. Η διαφωνία βρίσκεται για τον απέναντι χώρο όπου είναι το εστιατόριο.

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε μιαν αψυχολόγητη ενέργεια του Δημαρχείου η οποία δεν συμβάλλει στην εξεύρεση συναινετικών λύσεων: Ύστερα από τις συναντήσεις με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Θεοσκέπαστης στις οποίες δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία με την πλευρά του Δημαρχείου, καθορίσαμε νέα συνάντηση για την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στη 1 μ.μ. με το Αναβαργός και στις 1.30 μ.μ. με τη Θεοσκέπαστη, στη Μητρόπολη.

Στις 5:30 π.μ. της Πέμπτης, ημέρας της συνάντησης, ημέρα που γιόρταζε ο ναός της Θεοσκέπαστης (εορτή της γέννησης της Θεοτόκου) συνεργείο του Δήμου απέκοψε τον χώρο στάθμευσης του ναού της Θεοσκέπαστης (που είναι δικός της ιδιόκτητος χώρος) με τσιμεντομπλόκος Δημιουργήθηκε έτσι αναστάτωση στο εκκλησίασμα που δεν μπορούσαν να εκκλησιαστούν εκεί. Αποτέλεσμα ήταν να μην προσέλθουν στη συνάντηση



οι Επιτροπές αυτές. Ήταν εντελώς αψυχολόγητη η ενέργεια του Δημαρχείου και αφήνει πολλά ερωτηματικά για τον σκοπό της. Αν γινόταν η συνάντηση και ναυαγούσε η προσπάθεια, θα εύρισκα μια δικαιολογία. Να γίνει προσπάθεια, όμως, ματαίωσης της συνάντησης δεν το καταλαβαίνω.

Επαναλαμβάνω και πάλι ότι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να επιβάλει ετσιθελικά τη θέση του. Θεωρώ ατυχείς τους ισχυρισμούς ότι ανέχομαι ή προτρέπω προς τήρηση στάσης ματαίωσης των έργων ανάπτυξης της πόλης. Είμαι πάντα στη διάθεση όλων για το καλό της κοινωνίας και της πόλης μας, χωρίς να σημαίνει ότι όλη η περιουσία της Εκκλησίας τίθεται, απροϋπόθετα, στη διάθεση του Δημαρχείου.

