

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	15/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ	16/11	Ματθαίου ἀποστόλου, Ἰφιγενείας μάρτυρος <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	17/11	Θ' Λουκᾶ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	20/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΕΜΠΤΗ	21/11	ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία (στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	22/11	<u>Βράδυ (8:15μ.μ.):</u> ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ἐπί τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη καί ἁγίου Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου
ΣΑΒΒΑΤΟ	23/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	24/11	Π' Λουκᾶ. Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἐκκλησία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης
ΔΕΥΤΕΡΑ	25/11	Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Αἰκατερίνης καί Μερκουρίου μεγαλομαρτύρων <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία στήν Ἐκκλησία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ	26/11	Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος ὁσίων <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στόν Ἅγιο Μηνᾶ
ΠΕΜΠΤΗ	28/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/11	Φιλομένου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ	30/11	Ἀνδρέου ἀποστόλου τοῦ πρωτοκλήτου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΝΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- * Ἑσπερινός-Παράκληση: 4.30μ.μ.
- * Ὁρθρος – Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ
- * Κατά τήν διάρκεια τῆς πανηγύρεως τοῦ Ναοῦ μας θά ἐκτίθεται γιά προσκύνημα τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.
- * Ὁ Ἁγιασμός γιά τόν νέο μήνα θα γίνει τήν Πέμπτη 31/10 πρὶν τόν Ἑσπερινό.
- * Τό Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. π.Παναγιώτης (τηλ. 99426363).

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ



Φυλλάδιο πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ἐνημέρωσης, ἔκδοσις Ἐκκλησίας Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου.

Ἔτος 25ον, Φύλλον 11 (318), Νοέμβριος 2024

<http://agiosmenas-geriou.blogspot.com> email: ekklesia.geriou@gmail.com

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τεράστια λύπη προκαλεῖ ἡ συνέχεια, στήν περιοχὴ τῆς γειτονιάς μας, τῶν φονικῶν καί καταστροφικῶν πολέμων. Ἐλάχιστοι φαίνεται νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες ποῦ ἐπιθυμοῦν τὸν πόλεμον καί σχεδὸν ὅλοι θλίβονται, βλέποντας, ἐκατέρωθεν, ἑκατοντάδες ἀπὸ ἀνθρώπους, μικροὺς καί μεγάλους, νὰ θανατώνονται ἢ νὰ τραυματίζονται ἀπὸ τοὺς συνεχιζόμενους βομβαρδισμοὺς.

Οἱ προσευχῆς τῶν Χριστιανῶν ἀλλὰ καί οἱ συχνῆς πολιτικῆς παρεμβάσεις ἢ διαδηλώσεις ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, σὲ πολλὰς χῶρες τοῦ κόσμου, δυστυχῶς, δὲν εἰσακούονται καί δὲν ἔχουν καταφέρει νὰ συγκινήσουν τὰ κέντρα ἐξουσίας, ποῦ ἐλέγχουν καί ἐξυπηρετοῦν τὶς γεωπολιτικῆς ἐξελίξεις καί τὴν ροὴ τῶν πολεμικῶν σχεδίων καί συρράξεων, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν χριστιανικὸ Λόγον ποῦ τονίζει ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ ἀναμενόμενες συνέπειες τῆς ἀποδοχῆς καί κυριαρχίας τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος στὴ ζωὴ μας: «Ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α' Ἰω. 5, 18-21).

Στὴν οὐσία, ἐπιβεβαιώνεται ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ποῦ θεωρεῖ τὴν εἰρήνην πνευματικὴ δωρεά, χορηγούμενη ἄνωθεν στοὺς ἄγνους, ταπεινοὺς καί καθαροὺς τὴ καρδιά ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι εἶναι καί οἱ μόνοι, ποῦ μποροῦν νὰ εἶναι «εἰρηνοποιοὶ» καί γι' αὐτὸ ὁ Χριστὸς τοὺς μακαρίζει, σημειώνοντας στοὺς Μακαρισμοὺς ὅτι θὰ ὀνομαστοῦν υἱοὶ τοῦ Θεοῦ: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Μάτθ. 5, 9).

Ἡ εἰρήνη, συνεπῶς, εἶναι πνευματικὴ δωρεά, ποῦ χορηγεῖται ἄνωθεν στοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους καί γι' αὐτὸ, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι δὲν θελήσουν νὰ λάβουν μέσα στὴν ψυχὴ τους τὴν Εἰρήνην ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, τότε αὐτὸς ποῦ θὰ κυριαρχεῖ καί θὰ διαφεντεύει στὴν ψυχὴ τους θὰ εἶναι ὁ πονηρὸς διάβολος, ὁ ὁποῖος μόνον πολέμους, διαμάχες, διαβολὲς καί διχασμοὺς ἐμπνέει δημιουργεῖ καί καλλιεργεῖ.

Διαχρονικά, τὸ πρόβλημα τοῦ κόσμου εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσὴ του ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης καί ὅσο ἀπομακρύνεται ἀπὸ Αὐτόν, τόσο περισσότερο προσεγγίζει τὸν ἐμπνευστὴ, παραγωγὸ καί γεννήτορα τοῦ κακοῦ, ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ ὁποῖου εἶναι ὁ Πόλεμος.

Γι' αὐτὸ στὴν Ἐκκλησίᾳ μας οἱ πιστοὶ προσευχόμεσθε στόν Θεὸ τῆς εἰρήνης, «ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς τῶν πάντων ἐνώσεως» καί «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» καί ζητοῦμε νὰ εἶναι ἡ κάθε μέρα μας «ἁγία εἰρηνικὴ καί ἀναμάρτητη», νὰ ζήσουμε «ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν» καί «χριστιανᾶ, ἀνώδυνα ἀνεπαισχυντα καί εἰρηνικὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Στὴν Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς (στόν Ἑσπερινό), ἐπίσης, παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ

διαφυλάττει την Ἐκκλησία καὶ τὶς πόλεις μας καὶ κάθε πόλη καὶ χώρα, ἀπὸ «πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου», νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ μᾶς «πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον» καὶ νὰ εἰρηνεύει τὴ ζωὴ μας. Στὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἀκόμη, ἀπευθυνόμαστε στὸν Θεὸ ὡς «Ἐξουσιαστὴ καὶ Ἄρχοντα εἰρήνης».

Εἶναι σαφές ἐπομένως ὅτι, ἐὰν κάποιος δὲν ζητᾷ καὶ δὲν ἔχει τὴν ἄνωθεν καταβαίνουσα δωρεὰ τῆς εἰρήνης μέσα στὴν καρδιά του, τότε οὔτε στὶς ἀποφάσεις οὔτε στὴ συμπεριφορὰ καὶ στὶς πράξεις του θὰ τὴν ἔχει.

Ἡ ἔλλειψή της, ὅμως, γεννᾷ στὸν ἐσωτερικὸ καὶ στὸν ἐξωτερικὸ κόσμον τοῦ κάθε ἑνὸς ξεχωριστὰ ἀλλὰ καὶ ὅλων ὧσων βρίσκονται στὴν ἴδια κατάσταση, τὶς προϋποθέσεις γιὰ διασάλευσή τῆς εἰρήνης καὶ μείωσή τῶν ἀντιστάσεων ἐναντι τῶν ἐρίδων, τῶν συρράξεων καὶ τῶν πολεμικῶν συνθηκῶν.

Ἐὰν στὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων κάθε κράτους ὑπῆρχε ἡ ἐσωτερικὴ εἰρήνη, εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴν ἐπικράτησή τῶν τοπικῶν ἢ διακρατικῶν πολέμων καὶ διενέξεων. Τότε, οἱ ἄνθρωποι θὰ ζοῦσαν ἀρμονικά, μὲ ἡρεμία καὶ γαλήνη καὶ θὰ αἰσθάνονταν ἀσφάλεια καὶ χαρὰ στὴ ζωὴ καὶ στὶς διανθρώπινες σχέσεις τους. Τότε καὶ οἱ οἰκονομίες τῶν χωρῶν θὰ βρίσκονταν σὲ καλῦτερο ἐπίπεδο, γιατί, ἀφ' ἑνός, δὲν θὰ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ὕψος τοῦ ποσοῦ γιὰ τὶς ἐξοπλιστικὲς δαπάνες καί, ἀφ' ἑτέρου, θὰ χρησιμοποιοῦνταν αὐτὰ τὰ ποσὰ στὴν ὑγεία, τὴν παιδεία καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο.

Ὅταν συνειδητοποιήσει ἡ τοπικὴ καὶ παγκόσμια κοινωνία τὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης πού χάνει ἀπὸ τὴν ἔλλειψή της, τότε μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει τὸν τρόπο γιὰ νὰ τὴ βρεῖ καὶ νὰ τὴν υἱοθετήσει, ὡς βασικὸ καὶ ἀπαραίτητο ἀγαθὸ τῆς ζωῆς.

Συνήθως, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἡγέτες τους ζητοῦν τὴν ψεύτικη, προσωρινὴ καὶ εὐάλωτη εἰρήνη. Γι' αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ μποροῦν νὰ φθάσουν στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο νὰ διακρίνουν καὶ νὰ ἐπιλέγουν τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη καὶ νὰ ψάχνουν νὰ βροῦν τὴν πηγὴ της, γιατί τότε θὰ μποροῦν νὰ ἀποτρέπουν τὸν πόλεμον καὶ ὅλους τοὺς πολέμους.

Ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος λέει: «Διατήρησε τὴν ἐσωτερικὴ σου εἰρήνη μὲ κάθε τίμημα. Μὴν ἀνταλλάξεις τὴν ἐσωτερικὴ σου εἰρήνη μὲ τίποτα ἄλλο στὸν κόσμον. Εἰρηνεύσε μὲ τὸν ἑαυτό σου, καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ θὰ εἰρηνεύσουν μαζί σου».

Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ λέγεται «Εὐαγγέλιον τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ. 6 , 15) καὶ ὁ Θεὸς ἐπίσης λέγεται «Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης» (Ρώμ. 15 , 33). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐπίσημαίει: «Εἰρήνη ἀφήμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. Οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσι...» (Εἰρήνη ἀφήνω σ' ἐσᾶς, τὴ δική μου εἰρήνη σας δίνω καὶ ὄχι τὴν εἰρήνην πού δίνει ὁ κόσμος) (Ἰω. 14, 27).

Αὐτὴ ἡ εἰρήνη εἶναι, κατὰ τὸν Ἄπ. Παῦλον, ἕνας ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος, πού εἶναι στὴ διάθεσή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὅμως, γιὰ νὰ τὴ λαμβάνει καὶ νὰ τὴ διατηρεῖ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἀνάγκη, πρωτίστως, νὰ καθαρίζεται ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ νικᾷ τὸ πονηρὸ καὶ ἀκάθαρτο πνεῦμα, πού τὸν ἐπηρεάζει πρὸς τὸ κακό: «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γάλ. 5, 22-23).

Ἐπομένως, ἡ ἀπομάκρυνση καὶ ἀποξένωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀποτελεῖ

ταυτόχρονα ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη, ὄχι μόνον ἐναντι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἐναντι τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Κτίσεως.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος τὴν εἰρήνην μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅταν βρίσκεται αὐτὴν τὴν εἰρήνην, τότε εἰρηνεύει μὲ ὅλο τὸν κόσμον: «Εἰρηνεύσον ἐν σεαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ» (Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος).

Ἡρακλῆς Ρεράκης,

Καθηγητὴς Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ἹΕΡῶΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙῶΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΤΕΤΑΡΤΗ	30/10	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὸν Ἅγιο Μηνᾶ
ΠΕΜΠΤΗ	31/10	<u>ἀπόγευμα:</u> Μικρὸς Ἀγιασμός - Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1/11	Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ Ἀναργύρων, Δαυὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ	2/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	3/11	Ε' Λουκᾶ. Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	6/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὴν Παναγία
ΠΕΜΠΤΗ	7/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	8/11	Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων. <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ	9/11	Νεκταρίου Πενταπόλεως. <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	10/11	Η' Λουκᾶ. Ἀρσένιου Καππαδόκου ὁσίου, Ροδίωνος ἀποστόλου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> (5:00μ.μ.) Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἁγίου Μηνᾶ <u>βράδυ:</u> (8:00μ.μ.) Μικρὸ Ἀπόδειπνο-Χαιρετισμοὶ στὸν Ἅγιο Μηνᾶ
ΔΕΥΤΕΡΑ	11/11	ΜΗΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, Βίκτωρος & Βικεντίου μαρτ <u>πρωί:</u> Πανηγυρικός Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός-Παράκληση <u>βράδυ:</u> (8:00μ.μ.) Μικρὸ Ἀπόδειπνο-Χαιρετισμοὶ στὸν Ἅγιο Μηνᾶ
ΤΡΙΤΗ	12/11	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ	13/11	Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθούσης <u>πρωί:</u> Ὁρθρος- Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὴν Παναγία