

ΔΕΥΤΕΡΑ	6/1	ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ <u>πρωί:</u> Ὁρθρος- Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου - Μέγας Ἁγιασμός <u>ἀπόγευμα 5.00:</u> Ἑσπερινός
ΤΡΙΤΗ	7/1	Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	8/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὸν Ἅγιο Μηνᾶ
ΣΑΒΒΑΤΟ	11/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	12/1	Μετά τὰ Φῶτα. Τατιανῆς, Πέτρου μαρτύρων <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	15/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὴν Παναγία
ΠΕΜΠΤΗ	16/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/1	Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καὶ Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου (μετ. ἀπό 18/1) <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία
ΣΑΒΒΑΤΟ	18/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	19/1	ΙΒ' Λουκᾶ. Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Ἐφέσου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	22/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Παράκληση στὸν Ἅγιο Μηνᾶ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	24/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ	25/1	Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁσίας Ξένιας (μετ. ἀπό 24/1) <u>πρωί:</u> Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία <u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	26/1	ΙΕ' Λουκᾶ. (Ζακχαίου) Ξενοφῶντος ὁσίου <u>πρωί:</u> Ὁρθρος- Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/1	<u>ἀπόγευμα:</u> Ἑσπερινός
ΠΕΜΠΤΗ	30/1	ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ <u>πρωί:</u> Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

♦ Ἑσπερινός - Παράκληση: 4.30μ.μ.

♦ Ὁρθρος-Θεία Λειτουργία: 6.30π.μ.

Τὴν ἑβδομάδα μετὰ τὰ Φῶτα ἐπαναρχίζουν οἱ κατηχητικές συνάξεις. Τό Μυστήριον τῆς Ἱεράς Ἐξομολογήσεως γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (π.Παναγιώτης τηλ. 99426363).



Φυλλάδιο πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐνημέρωσης, ἔκδοσις Ἐκκλησίας Ἁγίου Μηνᾶ Γερίου.

Ἔτος 26ον, Φύλλον 1 (320), Ἰανουάριος 2025

<http://agiosmenas-geriou.blogspot.com> email: ekklisia.geriou@gmail.com

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ 15^{ης} ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱερικῶν καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμῶν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι' ἐκείνης ἡμέλλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατέβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μέναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἀμαρτωλῶν ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτόν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Ὁ Ἰησοῦς περνοῦσε διὰ μέσου τῆς Ἱερικῶν. Ἐκεῖ ἦτο κάποιος ποῦ ὀνομάζετο Ζακχαῖος ἦτο ἀρχιτελώνης καὶ πλούσιος, καὶ ζητοῦσε νὰ ἰδῇ ποιὸς εἶναι ὁ Ἰησοῦς ἀλλὰ δὲν μποροῦσε ἀπὸ τὸ πλῆθος διότι ἦτο κοντὸς τὸ ἀνάστημα. Ἔτρεξε λοιπὸν ἔμπρὸς καὶ ἀνέβηκε ἐπάνω σὲ μιὰ μουριά, διὰ νὰ τὸν ἰδῇ, διότι ἀπὸ ἐκεῖ ἐπρόκειτο νὰ περάσῃ. Ὅταν ἐφθασε ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ μέρος αὐτό, σήκωσε τὰ μάτια του καὶ τὸν εἶδε καὶ τοῦ εἶπε, «Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει νὰ μείνω στὸ σπίτι σου σήμερα». Καὶ κατέβηκε γρήγορα καὶ τὸν ὑποδέχθηκε μὲ χαράν. Ὅταν εἶδαν αὐτό, ὅλοι παρεπονοῦντο καὶ ἔλεγαν, «Εἰς τὸ σπίτι ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου πηγαίνει νὰ μείνῃ». Ὁ Ζακχαῖος ἐστάθηκε καὶ εἶπε εἰς τὸν Κύριον, «Τὸ ἡμίση τῆς περιουσίας μου δίνω, Κύριε, εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἐὰν μὲ δόλιον τρόπον ἐπῆρα ἀπὸ κάποιον τίποτε, θὰ τοῦ τὸ ἀποδώσω τέσσερις φορές περισσότερον». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε, «Σήμερα ἐγίνε σωτηρία σὲ τοῦτο τὸ σπίτι, διότι καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε νὰ ἀναζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός».

(Λουκ. 19,1-10)

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς ἀφηγεῖται τὴν συνάντησι τοῦ Κυρίου μας μὲ τὸν ἀρχιτελώνην Ζακχαῖο. Ὁ Ζακχαῖος εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ διδακτικότερα καὶ παρήγορα παραδείγματα μετάνοιας, μεταστροφῆς καὶ ἀναγεννήσεως πού καταγράφει τὸ ἱερό εὐαγγέλιο.

Ὁ Ζακχαῖος «*ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ ἦν πλούσιος*». Δύο χαρακτηριστικά στοιχεία πού ἐξαιτίας τους ὁ Ζακχαῖος ὡς τελώνης, ἀλλά καί ὁ κάθε τελώνης στήν ἀντίληψη τοῦ λαοῦ ἦταν ἡ προσωποποίηση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Γι'αὐτό καί ὅταν ὁ Κύριος εἰσῆλθε στό σπίτι του «*πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρά ἁμαρτωλῶ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλύσαι*». Ὅντως ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἕνας ἁμαρτωλός τελώνης, πού μεταχειριζόταν τό δόλο καί τήν ἀπάτη γιά νά κλέβει τοὺς πολίτες. Ἀπόδειξη τούτου ἦταν τά πλούτη του. Κάτι πού καί ὁ ἴδιος ἔμμεσα ὁμολόγησε μετά τήν μεταστροφή καί ἀναγέννηση του ὅταν ἀποφασιστικά ἐνέργησε γιά νά ἀποκαταστήσει ὅσους ἀδίκησε. «*Ἴδού τὰ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καί εἴ τινός τι ἐσυκοφάνησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν*» εἶχε πεῖ στόν Κύριο. Ἡ συσώρευση τοῦ πλούτου εἶναι τεκμήριο ἁμαρτίας, ὁ διαμερισμός τοῦ πλούτου τεκμήριον σωτηρίας. Αὐτό διδάξε ὁ Κύριος σέ πολλές περιπτώσεις, αὐτό διακήρυξε καί γιά τόν μετανοημένο Ζακχαῖο λέγοντας «*σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο*».

Τί ἦταν λοιπόν ἐκεῖνο πού ᾄθησε τόν Ζακχαῖο στήν μετάνοια καί σ'αὐτήν τήν θεμελιώδη, ὄντολογική ἀλλαγὴ στήν ζωὴ του; Οἱ πατέρες μας σχολιάζοντας τήν περικοπὴ δίνουν τήν ἀπάντησιν. Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεοειδὴς κατασκευὴ καί ἔχει ἐξ ἀρχῆς προορισμό τήν θέωσιν, ὅσο βαθιά καί ἂν ἔχει διαφθαρεῖ ἡ καρδιά του, ὅσο πυκνὸ καί ἂν εἶναι τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας πού τόν περιβάλλει ἔρχεται ἡ στιγμή, ἀργά ἢ γρήγορα πού τό φῶς θά διαπεράσει τό σκοτάδι καί θά εἰσχωρήσει στήν καρδιά του. Τό φῶς τοῦ νοητοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τοῦ Κυρίου μας. Τότε, λένε οἱ πατέρες, τίθεται ἐπιτακτικὰ ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου τό θέμα τῆς αἰωνιότητος, τῆς ὑπέρβασης τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, τῆς λύτρωσης. Ἄν τήν κρίσιμην ἐκεῖνη στιγμή «*ἐλθὼν εἰς ἑαυτόν*» στραφεῖ πρὸς τό Φῶς ἀφήνοντας τό σκοτάδι πίσω του, ἂν τήν στιγμή ἐκεῖνη ποθήσει νά γνωρίσει καί νά κοινωνήσῃ μέ τό Φῶς, τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή, ξεκινᾷ ἡ πορεία πρὸς τήν λύτρωση. Διαφορετικά μένει ἐγκλωβισμένος στό σκοτάδι. Αὐτὴ ἡ στροφή πρὸς τό Φῶς καί ὁ πόθος, ἡ φλογερὴ ἐπιθυμία τῆς καρδίας νά γνωρίσει τό Κύριο, εἶναι τό ἐλάχιστο μέρος πού ἀναλογεῖ στόν ἄνθρωπο γιά τὴ σωτηρία του, καί μέ πίστη καλεῖται νά προσφέρει στό Θεό. Εἶναι αὐτό πού ἐπιτρέπει στό Θεό νά προσθέσῃ τό πολὺ μεγάλο ὑπόλοιπο πού χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἀγωνιστεῖ μέ ταπείνωσιν γιά τήν σωτηρία του καί Αὐτός ὡς ἐλεήμων καί φιλόανθρωπος νά τόν λυτρώσῃ. Αὐτὴ ἡ φλογερὴ ἐπιθυμία νά γνωρίσει τό Κύριο, εἶναι ἀκόμα ὁ λόγος πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προβεῖ σέ ἐνέργειες, σέ πράξεις πού στὰ μάτια τοῦ κόσμου φαίνονται ἀλόγιστες καί ἀκατανόητες, στήν πραγματικότητα ὅμως τόν φέρνουν πιό κοντά στόν Κύριο, ἀφοῦ τόν ταπεινώνουν.

Ὁ Ζακχαῖος πέρασε ἀπ' αὐτό τό στάδιο. Ἦταν ἁμαρτωλός, ἀλλά ὅταν τό φῶς ἀνέτειλε στήν καρδιά του, φωτίστηκε. Ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Κύριος, πού ἡ φήμη του ὡς προφήτη καί διδασκάλου προηγείτο τῆς παρουσίας του, ἦταν στήν πόλιν του, γεννήθηκε μέσα του ὁ πόθος τῆς γνωριμίας. Ἡ μετάνοια καί μεταστροφή τῆς καρδίας του συντελέστηκε. Ἡ σφοδρὴ ἐπιθυμία νά γνωρίσει τόν Διδάσκαλο τόν

ἐξώθησε σέ πράξιν ἀκατανόητη στους πολλούς. Γιὰ νά μὴ χάσει τὴν εὐκαιρία νά δεῖ τόν Κύριο, ἐπειδὴ «*οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν, προδραμιῶν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν*». Ἀνέβηκε στό δένδρο ἀγνοώντας τήν κοινωνική του θέση, τήν ὑπόληψιν του, τά πλούτη του. Δέν τόν ἐνδιέφερε τίποτα ἀπ' αὐτά, παρά μόνο νά δεῖ καί νά γνωρίσει τόν Κύριο. Ὁ πόθος του νίκησε τήν ὑπερηφάνεια του. Ὁ πόθος του γέννησε τήν ταπείνωσιν. Καί ἀμείφθηκε.

Ἀπὸ ὅλο τό παριστάμενο πλῆθος, ὁ καρδιογνώστης Κύριος, ἐπέλεξε καί στράφηκε στόν ἁμαρτωλὸ τελώνη. «*Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε γὰρ ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός*» καί αὐτό ἔκανε μέ τόν ἀρχιτελώνη. Ἡ μεταστροφή στήν καρδιά του εἶχε συντελεστεῖ. Ὁ Κύριος τό γνώριζε. Καί ἀξιοποίησε τὴν εὐκαιρία νά διδάξῃ μέ λόγια καί πράξεις.

«*Ζακχαῖε, σπεύσας κατέβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μέναι*» εἶπε στόν ἀναγεννημένο τελώνη, ὁ ὁποῖος «*σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων*». Χωρὶς ἀργοπορία ἄνοιξε τό σπίτι του στόν διδάσκαλο. Ὁ πόθος του νά γνωρίσει τόν Κύριο ἐγένε πραγματικότητα. Ἡ μετάνοια καί μεταμόρφωσή του ἦταν πλέον αἰσθητὴ σ' ὄλους, ἀκόμα καί σ' αὐτούς πού «*διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρά ἁμαρτωλῶ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλύσαι*». Ἐνώπιον ὄλων μοίρασε τά πλούτη καί ἀποκατέστησε ὅσους ἀδίκησε. Ἄρα ὁ Κύριος δέν εἰσῆλθε στό σπίτι ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ ἐκεῖνη τὴν στιγμή. Ὁ Ζακχαῖος δέν ἦταν πλέον ἁμαρτωλός, ὁ Κύριος «*εἰσῆλθε καταλύσαι*» στήν καρδιά τοῦ ἥδη μετανοημένου καί ἀναγεννημένου ἀρχιτελώνη. Γι'αὐτό τόν ὀνόμασε τέκνο Ἀβραάμ, γι'αὐτό διακήρυξε ὅτι «*σωτηρία ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ*».

Ὁ Ζακχαῖος εἶναι παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Ἀξιοποίησε τὴν εὐκαιρία πού τοῦ δόθηκε καί σώθηκε. Ἐμεῖς μπορούμε νά τόν μιμηθοῦμε;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΤΡΙΤΗ	31/12	<u>ἀπόγευμα</u> : Ἑσπερινός
ΤΕΤΑΡΤΗ	1/1	Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ , Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου, Σεραφεῖμ ὁσίου τοῦ Σάρωφ, (μετάθεση ἀπὸ 2/1) Νικηφόρου ὁσίου τοῦ Λεπροῦ(μετάθεση ἀπὸ 4/1) <u>πρωί</u> : Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	3/1	Προεόρτια τῶν Φώτων <u>πρωί</u> : Ὁρθρος- Μεγάλες Ὁρες Φώτων
ΣΑΒΒΑΤΟ	4/1	<u>ἀπόγευμα</u> : Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ	5/1	Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. Θεωνᾶ μάρτυρος <u>πρωί</u> : Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία - Μέγας Ἀγιασμός. <u>ἀπόγευμα 5.00</u> : Μέγας Ἑσπερινός Θεοφανείων